

# Oorlog leidt tot schrijven reisgids over Macedonië

**INTERVIEW**  
**RIENK KAMER**

● Rolder journalist geeft handleiding voor Ohrid en omgeving uit

**Door Willem van Hamersvelt**

**Rolde** Soms, heel soms leidt zelfs een oorlog tot iets zinnigs. Zoals een Nederlandstalige reisgids – geboren in Rolde – voor Ohrid en omgeving in de sinds 1991 zelfstandige republiek Macedonië, onderdeel van voormalig Joegoslavië.

Behoeft wellicht enige uitleg. Ten tijde van de crisis in Kosovo, buurland van Macedonië, deed de Rolder journalist Rienk Kamer voor de NOS verslag over het land, dat zich onder het juk van Servië probeerde uit te worstelen. Kamer maakte reportages over verwoestingen, over vluchtelingenstromen, over door oorlogsgeweld verscheurde en op drift geraakte families. Dat deed hij vanuit Skopje, de hoofdstad van Macedonië, dat hij als uitvalsbasis gebruikte. Kamer werkte nauw samen met Peter Bosse, een Nederlander, die zich tientallen jaren eerder had gevestigd in Macedonië. "Peter was mijn tolk, mijn chauffeur, de man die contacten voor mij regelde. We hebben samen de chaos en de ontredde-ning gezien, we hebben veel meegemaakt en dat scheidt een band. Maar goed, er kwam een einde aan de oorlog. Er kwamen andere klussen." Zo gaat dat. Contact ging verloren. Totdat Kamer zich in 2011 afvroeg: hoe zou het met Peter zijn? "Ik was net minder gaan werken voor de NOS, had wel even tijd en ben in het vliegtuig naar Ohrid gestapt."

Het werd het begin van een nieuwe samenwerking. Geen oorlog, maar toerisme. Ohrid, prachtige stad gelegen aan een schitterend meer, was in de jaren zeventig en tachtig een heel populaire vakantiebestemming. Ook voor Nederlanders. Dat had mede te maken met de schrijver A. den Doolaard, die in zijn populaire roman *De Bruiloft van de zeven zigeuners* een fascinerend land neerzette. Maar hoewel er in Macedonië geen schot is gelost, heeft het toerisme wel zwaar geleden onder de oorlogen in het voormalige Joegoslavië.

Kamer: "Toen ik daar twee jaar geleden was, begon het toerisme net weer aardig op gang te komen. Er landden Nederlandse charters in Ohrid. Er komen nu zo'n 30.000 landgenoten per jaar. Tot mijn verbazing moesten die toeristen zich behelpen met buitenlandse reisgidsen. Bij terugkomst heb ik uitgezocht of er nou echt geen Nederlandse Macedonië-



”  
Er bestond  
alleen iets  
dat door de  
vertaal-  
machine  
was  
gehaald

gids bestaat. Die bleek er inderdaad niet te zijn, behalve iets dat door de googlevertaal-machine is gehaald. Er staat Nederlands, maar je begrijpt absoluut niet waar het over gaat." Dus besloot Kamer dan zelf maar in het gat te springen. Pogingen aan te haken bij uitgever van reisgidsen strandden. Te kleine markt. Zodoende geeft de Roldenaar nu zijn gids in eigen beheer uit.

Hij heeft van *Ohrid en overig Macedonië*, zoals de titel luidt, 3000 exemplaren laten

▲ De oude stad Ohrid met op de voorgrond het gelijknamige meer. **Eigen foto**

drukken in de hoop ze over drie jaar verkocht te hebben. "Als het zo doorgaat moet dat ruimschoots lukken. Ik ben er nu al 1000 kwijt en het seizoen is nog lang niet afgelopen. Ohrid heeft een fantastisch klimaat, wat dat gebied ook in de nazomer en herfst nog aantrekkelijk maakt."



▲ Rienk Kamer

**internet**

Rienk Kamer verkoopt zijn Ohrid-reisgids via [www.ontdekmacedonie.nl](http://www.ontdekmacedonie.nl), in een aantal hotels in Ohrid en in gespecialiseerde reisboekwinkels, zoals De Zwerver in Groningen. Het gidsje in broekzakformaat, kost 9,95 euro.